

Bellingwolde 21 Januari:  
Lieve Charlotte:

Ik dank je voor je brief. Ik zal je niet lang laten wachten.  
Het avond en eenzaam en stil om mij heen. maar ik  
moet maar verder en denken aan die lange, mooie  
jaren, die Frits en ik samen hebben gehad. en ook die  
kroevige dagen, toen Toeko en Eppie afscheid van ons namen.  
Wij liepen toen samen in de tuin en 's avonds schreef ik mij  
om in slaap en steeds maar hoop, om hem terug te zien.  
mooie brieven kregen wij wel en ook veel cadeaus en ook  
hadden wij 2 keer met hem gepraakt voor de telefoon en  
nu was onze hoop met Mei hem te kunnen begroeten en nu heeft  
Toeko zich en is gestorven. Dat mochten wij ook samen weer  
doormaken. Frits werd toen stil en heeft daar veel van geleden.  
Wij hebben Eppie en kinderen zoveel mogelijk geholpen en Eppie  
was heel dankbaar. Nu kan ze zich best redden en lieve  
kinderen heeft zij en ze leren flink. Fred en Theodora verstaan  
al haar eigen en Gadi is om weer getrouwd voor onderwijzer  
dus gaat het best en ik krijg mooie opgevulde brieven en  
Eppo ook. Daar ben ik nu gesluisd over. en kan er ook verder niks  
aan doen. Ik heb nog veel verdriet van Frits, maar dan denk  
ik, dat hij geen ziekbed heeft gehad. Ik moet mij er nu  
schikken. De winkel heb ik nog en dan heb ik afleiding  
en komen nog veel mensen bij mij. De inspectie van de  
belasting kwam ook bij mij. Hij zei, ik moest eerst zoo  
doorgaan, anders was die verandering te groot, want een leven  
van werken en plotseling stil, dat kan ik niet.  
zij zouden mij met alles wel helpen.

Hij kwam elk jaar nog een dag bij ons en ging  
dan naar zijn ouders in Lamm. Toen wete hij steeds  
dat ik bij hem kwam in den Hoog op pinxten dag. Hij wou  
mij dan alles laten zien maar ik ben er nooit geweest.  
Och, dat kon ik niet, ik ging niet vaak van Frits weg.

Hu komt die man nog elk jaar een dag en nu is  
zijn vrouw overleden en zijn kinderen 3 jongens zijn getrouwt.  
Hij schreef nog. I was verschrikkelijk voor een man, alleen te  
zijn. Ja, dat weet ik nu wel. Ik heb veel vriendin en die  
komen op bezoek en ze halen mij met hun auto en ze doen  
wel mij helpen en is vriendelijk. In zo'n tijd heb je er ook  
behoefte aan. Ben ook op een avond zoo naar Klagtwesede  
gevoerd naar om karnie en Tante Jo. Daar kan ik nu wel  
vaker heen gaan, want kennissen vragen mij dan, ik ben  
bij, dat de dagen wat langer worden. Met Februari  
krijg ik elke week een dag een werkster, voor het  
moedelijke werk buiten. Pijpen zijn wegen de duiven oak.  
Ben vriend van ons maakt de tuin deze zomer klaar  
ik hoef me nergens zorg over te maken en blijf hier maar  
eent wonen en maak het mij wat gezellig.  
Zou ik je moeder ook eens schrijven? Ik denk van wel he?  
Hij zou dan een paar weken bij mij kunnen komen,

dat vind ik mooi, als ze ten minste wil en kan.  
Zou ze mij nog eens schrijven? Jullie kunnen mij  
alles toevertrouwen. Zou je moeder dan in Mei  
willen komen? Dan is het ook een beetje warmer.  
in Kom het al mooi weer weer. Dan kunnen wij  
praten. Kon ik met haar mee gaan. een week  
de winkel kon ik sluiten, wanneer ik wil en  
vacantie nemen. Schrijf mij maar eens terug  
Charlotte. Nu heb je heel wat te lezen.  
Zeg het ook maar aan je moeder. Kom je  
vaak even bij haar? je hoe ging ook vaak even  
naar Tante Leentje in Eindhoven, maar die is er nu ook  
niet meer, nu komt ze dan maar bij mij, net  
als haar moeder vroeger deed.

Nu Charlotte. Zeg maar aan je moeder. Zij zou  
mij even schrijven gerust. dan weet ik van haar  
hoe of wat.  
verbram deze brief even en hartelijk gezocht  
van Tante Wijke