

Bellingwolde 7 Januari 69

Lieve Charlotte en Jan.

Ik dank u voor je brief en medeleven met het overlijden van Dom Frits.

Het is heel moeilijk voor mij zoo op eens met alles alleen te zitten. Dom Frits is niet lang ziek geweest. Maandag was alles nog goed en Dinsdag voor Dom Frits naar Groninge voor foodschappen. De benen deden hem wat pijn, Ik zei toen, ga dan maar Donderdag heen, dat is het minschien meer beta.

Woensdag was hij niet goed en bracht ik hem geklapt en met thee op bed. Om 10 uur ging Dom Frits opstaan en wachte zich.

Gehen lustte hij niet. Toen heb ik dokter gebeld. Dokter ondersocht Dom Frits en zei hij had longontsteking en moest naar bed.

Ik wou in de Kamer een ledikant zetten maar dokter zei om inwon wel liever naar boven en t is niet hand. Dokter gaf hem een injectie en zei, zal ik u naar boven dragen koolhof? Kee zegt Dom Frits ik kan wel lopen. Dokter had medelijden met hem.

dokter zei, ruchtensap was heel goed, als bom  
Frit geen eten lustte. Ik gaf hem vaak  
ruchtensap, dat lustte hij graag. Om half 6.  
kwam Eppo thuis en ging naar Pa toe.

Lonoutsteking is erg voot Pa. Zei Eppo. Toen was  
bom Frit een beetje in de war en hebben we  
dokter geroepen, die kwam direct. Wij waren  
binnen en stonden bij t bed. Dokter pakte bom Frit  
bij de pols en ik deed mij voorover en zei aan Oom  
Frit, zal ik je nog wat sinaassap geven?

Toen trok dokter mij terug en zei. A man is niet  
meer. Toen is hij zo voor mijn voeten ingeslapen.  
Hoe ik van boven ben gekomen weet ik niet meer.  
Dokter gaf mij tabletten en later een kop Koffie  
hij zei aan mij, weer flink en dapper.

Mij gaan allemaal. Toen ging dokter weg.  
Eppo en ik hebben een moeilijke droevige  
week gehad. Eppo helpt mij in alles, dat is  
een troost voor mij. Ieder wil mij helpen en  
te laten mij niet alleen. Ik kreeg den brief  
van onze vroegere dokter, die bleef stil in  
Norg, in de barren van Drente. Hij schreef  
hij had Oom Frit leren kennen als een  
prachtman met een liefdevol hart.



Het onverwacht heengaan was heel  
 moeilijk voor mij, maar nog beter, dan  
 een langdurig ziekbed, en wij hadden  
 samen en lang en gelukkig huwelijk gehad.  
 Dat hebben wij ook en dan zijn wij ook nog  
 erg denkbaar. Maar toen Faeko overleden is  
 in Farmari toen was om Frits steeds in  
 gedachten. Te melden deze zomer overkomen, dan  
 waren wij 50 jaar gehuwd geweest. Toen heeft  
 om Frits erg geleden. Maar dat alles  
 is niet anders meer en ik moet verder.  
 Het afscheid toen van Faeko en Lippie viel  
 ons zwaar maar ze kwamen terug, en  
 ons aller hoop. Wij konden per telefoon met  
 mekaar spreken, hebben dat ook 2 keer  
 gedaan, maar de kinderen konden geen  
 Holland, alleen Engels, maar wij hebben  
 toen toch ieder stem gekond. Faeko  
 was een lolk, hier zijn ook eens 2 dokters  
 geweest van Farmari, met hun vrouwen.  
 Hij hadden een mooi auto, gele, gekocht  
 van Duitsland, en van Faeko kregen  
 zij het adres van ons.  
 Hij hebben hier koffie gedronken en

myen toen over Kienu Jehans naar Holland  
gegaan. Wy hebben toen samen een  
Inroie Kaart uit Bellingwalsde naar  
Escho en Eppie gestuurd met hun namen  
er op, want zij hebben Engels. toen konden  
zij direct zien, dat ze by us waren geweest  
Wy konden niet best met haar praten.  
Zij konden geen Holland en wij geen Engels  
maar wij hadden een boek by us genaagd  
doen gelyk dat wel. Zij hebben nog een half  
jaar in Holland doorgebracht. foto heb  
ik nog van hun huis en zoo.

In lieve Charlotte.

Veel lief van mij en de groeten  
aan jullie allemaal.

van tante Wuyke.

ook van Eppo en Marjetje.